



v.v. Beek Vooruit

In memoriam Jeanne Oerlemans



Op donderdag 8 augustus hebben wij met verdriet kennis genomen van het overlijden van Jeanne Oerlemans (87). Jeanne was voor vele (oud-)Beek Vooruiters een oude bekende.

Jeanne was vanaf begin jaren '80 lid van de vereniging en verbonden aan de kantine als kantinevrijwilligster. Het lidmaatschap van de kantineploeg bracht haar veel plezier en leverde haar vele sociale contacten op. Zij is tot medio 2020 betrokken geweest bij de kantine, hierna lieten in eerste instantie de coronamaatregelen en daarna ook haar eigen gezondheid dit helaas niet meer toe.

Gedurende de periode van ca 40 jaar lidmaatschap van Beek Vooruit is zij altijd actief geweest als kantinevrijwilligster. Achter de bar de gasten bedienen, praatje maken. Vooral de zondagmiddagen dat het eerste elftal thuis speelde was zij vaak van de partij. Ook bij de vele evenementen die om extra bardiensten vroegen was ze altijd een van de eersten om zich aan te melden.

Op enig moment vond ze het wat minder leuk achter de bar en 'verhuisde' ze naar de keuken. Dit was eigenlijk net zo leuk want dan had ze wat meer tijd om te kletsen. En als er dan weer een bestelling klaar was en er niemand bij het luik stond dan wist ze met haar luide stem de aandacht te trekken van de bezoekers. Voor sommige bezoekers was dit wel eens schrikken maar door het op haar 'eigen wijze' te doen kwam de boodschap wel duidelijk aan.

In de jaren '90 was ze lid van de kantinecommissie, zo was ze dan ook weer wel: niet alleen langs de zijlijn maar ook de handen uit de mouwen steken. Later is zij een van de krachten geweest die er voor zorgde dat onze kantine er na een wedstrijdweekend of een gezellig feestje weer spic en span uit zag. En als op maandagochtend om 10.30 uur een bakske koffie genuttigd werd samen met de mannen van de bouw ploeg dan zat ze helemaal op haar praatstoel.

Tijdens de diverse kantine uitjes genoot zij enorm en wist ze met haar enthousiasme iedereen een vrolijk moment te bezorgen.

De laatste jaren dat ze bij ons actief was ging haar zicht wat achteruit maar ze bleef actief in de keuken, daar wist ze de weg immers zelfs blindelings.

Met het overlijden van Jeanne verliest Beek Vooruit een zeer langdurig betrokken vrijwilligster. Wij wensen Jurgen, Miranda, Gijs en Suze veel sterkte om dit verlies een plaats in het leven te geven.